

Styrelsen for Forskning og Innovation
Att. Griet Storr-Hansen & Thomas Midtgaard

Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K
Tlf. 33 36 98 05
Fax 33 36 98 26
www.dkuni.dk

1. juli 2014
J.nr. 14/3537/681
IM
Dir. tlf. 33 36 98 08
im@dkuni.dk

Kommissionens meddelelse om *Research and innovation as sources of renewed growth*

Danske Universiteter takker for muligheden for at kommentere ovennævnte meddelelse, som er modtaget fra Styrelsen for Forskning og Innovation den 20. juni 2014. Meddelelsen har været sendt ud til universiteterne. Danske Universiteter har modtaget svar fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, mens Aarhus Universitet har meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Danske Universiteter støtter op om meddelelsens hovedbudskab om, at investeringer i forskning og innovation bør betragtes som en investering i vækst og beskæftigelse. Derfor skal Danske Universiteter gentage anbefalingen om, at de offentlige danske forskningsinvesteringer øges til 1,5 procent af BNP – også som en vej til at understøtte erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling.

Det skal i den forbindelse understreges, at den danske målsætning om øget hjemtag af EU-midler ikke modsvares af et fald i ambitionsniveauet for danske forskningsinvesteringer. Det indebærer også, at hjemtaget af EU-midler til forskning og innovation ikke bør inkluderes i beregningen af de offentlige danske forskningsinvesteringer.

Danske Universiteter bakker op om flerårige og stabile offentlige forskningsbudgetter, som kan understøtte en langsigtet forskningssatsning. Flerårige basisbevillinger til forskning er med til at sikre universiteternes autonomi og fleksibilitet, og en passende balance mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler er afgørende for universiteternes mulighed for at foretage langsigtede satsninger.

Rapporten *Fostering Breakthrough Research - a Comparative Study* fra det svenske videnskabsakademi fremhæver således den danske forskning som internationalt førende, fordi man over en længere årrække har arbejdet med en 60/40-balance mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler, som gør det muligt for universiteternes ledelse at udøve akademisk ledelse og foretage strategiske prioriteter. Denne balance bør ikke rykkes mod flere konkurrenceudsatte midler.

Det skal også fremhæves, at solid basisfinansiering af forskningen er afgørende for universiteternes mulighed for at indgå i partnerskaber og forskningssamarbejde med private virksomheder samt engagere sig i EU-projekter, hvor der kræves medfinansiering, eller hvor bevillingen ikke dækker de indirekte omkostninger fuldt ud. Flere konkurrenceudsatte midler vil alt andet lige gøre det sværere at deltage i eksternt forskningssamarbejde.

Endeligt skal det nævnes, at universiteterne spiller en vigtig rolle i at løse globale samfundsmæssige problemer, hvorfor strategiske forskningsmidler ofte anvendes som en vej til at målrette dele af forskningen mod specifikke udfordringer. Det er dog afgørende at prioritere midler til universiteternes grundforskning, hvis vi skal fastholde og styrke de excellente forskningsmiljøer i Danmark samt skabe et stærkt grundlag for at håndtere fremtidens samfundsudfordringer. Grundforskningen giver mulighed for nytænkning og radikale innovationer, der rækker udover de normale forestillingshorisonter. Samtidig er den danske grundforskning afgørende for at tiltrække internationale forskningstalenter til de danske forskningsmiljøer.

Der henvises til de vedlagte svar fra universiteterne for yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ralf Hemmingsen', with a small arrow pointing from the text above to the signature.

Ralf Hemmingsen